

Nieuwsbrief nr. 5, augustus 2022

Projectgroep Werelddiaconaat van de  
Protestantse Gemeente Amersfoort

Redactie: Jennie Harmelink,  
diaconaal opbouwwerker PGA

Zondag 21 augustus collecteren we voor  
het Hospice voor daklozen in Centraal  
Azië

*Steun Peter en Riek om het Hospice te  
voorzien van goede medische zorg aan  
ernstig zieke en terminale dakloze  
mensen.*

Opbrengst van deze collecten tot op  
heden: € 13.006

Riek en Peter waren in maart/april met  
verlof in Nederland. De projectgroep is  
druk geweest met het voorbereiden van  
een feestelijke "Meet en Greet". Helaas  
toch nog onverwachts de moeder van  
Peter en hebben wij de bijeenkomst  
verplaatst naar 9 april. Heel fijn dat de  
Brugkerk onze gastkerk wilde zijn en  
wat een fijne behulpzame kosters,  
geweldig! . Met ruim vijftig mensen  
hadden we een fijne namiddag met  
Peter en Riek. In deze nieuwsbrief leest  
u de verhalen van Peter en Riek.



**Riek en Peter aan het woord**

Wat was het fijn om tijdens ons verlof  
zoveel mensen te ontmoeten, zowel in

onze eigen gemeente als in  
meerdere deelgenotengemeenten! Het  
was bemoedigend om te horen hoeveel  
mensen meeleven en meebidden voor  
het werk dat hier mag gebeuren. Eén  
bijeenkomst willen we in het bijzonder  
even noemen. De Protestantse  
Gemeente Amersfoort (PGA)  
ondersteunt deze twee jaren in het  
bijzonder met meerdere gemeenten het  
werk in het hospice. Zij hadden voor de  
gelegenheid een mooie "meet en greet"  
georganiseerd met een maaltijd, met  
gezamenlijk zingen en uiteraard onze  
presentatie. De kinderen hebben  
kaarten gemaakt ter bemoediging van  
de patiënten in het hospice. Met lokale  
recepten uit Centraal Azië hebben de  
mensen van de PGA een heerlijke  
maaltijd op tafel gezet! En de slinger  
met kaarten hangt in het hospice.



**Heerlijke maaltijd.**

Het hospice draait, we hebben patiënten  
die we kunnen verzorgen en we hebben  
een mooi team verpleegkundigen. Dat  
neemt echter niet weg dat er situaties  
voorkomen waar we het best moeilijk  
mee hebben. Situaties waar we in  
Nederland een beter antwoord op  
zouden hebben en die in onze ogen de  
patiënten tekort doen. Bijvoorbeeld een  
patiënt die erg benauwd is. We zouden  
hem in Nederland morfine kunnen geven  
om zijn klachten te verlichten. Helaas is

## Hospice voor daklozen in Centraal-Azië



DIACONIE  
AMERSFOORT

het hier niet toegestaan hem morfine te geven omdat hij geen oncologische aandoening heeft. Of een situatie dat de juiste medicatie niet op voorraad is of er gebrek is aan de juiste verbandmiddelen. Dan is het de kunst om te kijken naar wat er wél is. Dan moeten we de aandacht even verleggen van de medische en verpleegtechnische naar de meer psychische, spirituele en sociale aspecten van de zorg.

Onze patiënten worden vriendelijk bejegend, er wordt naar hen geluisterd, er heerst rust in het hospice en er wordt gezongen en gebeden.



Dit alles staat in schril contrast met hoe het er over het algemeen aan toe gaat in de ziekenhuizen en zeker op straat. Je merkt hoe de mensen daar van genieten, hoe het hen goed doet. Misschien wel meer dan medicijnen en verbandmiddelen kunnen toevoegen aan het welbevinden! Zo kunnen we toch dankbaar zijn voor wat het hospice kan betekenen.



Onlangs hadden we een vergadering met het team van het hospice. Stelt u zich voor: een bovenzaal van een kerk,

een lange tafel met allerlei eten en drinken, zoals plov (het lokale rijstgerecht), brood, salade, zoetheid en thee. Aan de tafel de directeur, de artsen, de kok, de verpleegkundigen en de bewakers. Alles bij elkaar zo'n kleine twintig personen.

We startten met een mooie bemoediging van de voorganger van deze kerk, tevens pastor voor het hospice. Hij benadrukte de unieke positie van het hospice in dit land vanwege de mogelijkheid om in navolging van Hem die de voeten van zijn volgelingen waste, zijn handen en voeten hier op aarde te zijn.

De directeur pakte dit later op met een voorbeeld dat me trof. Hij gaf aan dat er twee manieren zijn om iemand een beker water aan te reiken. De eerste is (en hij liet dat ook zien) om het met een bons voor iemand neer te zetten. De tweede manier is om de beker op je uitgestoken hand te zetten en met een uitnodigend gebaar aan te reiken. Dát, zo benadrukte hij, is het verschil tussen alleen je plicht doen én met liefde voor de ander zorgen. In de afgelopen negen maanden dat het hospice open is hebben we zoveel van deze momenten en voorbeelden gezien. Er wordt met liefde en aandacht omgezien naar de zieken die verzorgd worden. Het 'er zijn' neemt een belangrijke plek in. "

In gebed en met een financiële bijdrage kunt u het werk van Peter en Riek bemoedigen en steunen! Namens de projectgroep een hartelijke dank hiervoor.

U kunt uw gift storten op NL20 INGB 0000 1396 31  
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort  
onder vermelding van Hospice Azië