



## Hospice voor daklozen in Centraal-Azië

Nieuwsbrief nr. 3, november 2021

Projectgroep Werelddiaconaat van de Protestantse  
Gemeente Amersfoort

Redactie: Jennie Harmelink,  
diaconaal opbouwwerker PGA

### Zondag 28 november collecteren we voor het Hospice voor daklozen in Centraal-Azië

*Steun het Hospice voor een goede medische zorg aan ernstig zieke en terminale dakloze mensen.*

De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Een boeiend pioniers project, omdat dit hospice een voorbeeldfunctie vervult in een land, waar terminale zorg nog onbekend is.

### Opbrengst uit collecten en de wandel/fiets sponsoractie: €5.420

Helaas ging de zangbijeenkomst "zingen voor het Hospice" op 27 november op het laatst niet door, de nieuwe corona maatregelen maakten een zangbijeenkomst onmogelijk. We hopen dit zangevenement in het voorjaar te kunnen herhalen. Hopelijk past dit precies in het verlov van Peter en Riek en kunnen we hen persoonlijk aan tafel ontmoeten. Wordt dus vervolgd!



### Hospice geopend

Het hospice is geopend op donderdag 2 september 2021. Geweldig nieuws natuurlijk voor de dak en thuislozen, maar ook voor Riek en Peter. Begin augustus kregen ze van de overheid de licentie die nodig was om deze opening te kunnen bewerkstelligen. Daar waren heel wat stappen aan vooraf gegaan...waaronder een heel belangrijke stap eind juli, een bezoek van de commissie van het ministerie van gezondheid die het hospice kwam beoordelen. Er is veel gebeden rond dit bezoek en de dankbaarheid was groot toen zij akkoord waren. Toen konden de voorbereidingen beginnen. Mede vanwege Covid, maar ook vanwege de verschillende doelgroepen hebben ze gekozen voor drie openingsceremonies. Eén met vrienden, bekenden, voorgangers en verwante organisaties. Vervolgens een heel officiële, met afgevaardigden van de overheid en tenslotte een open dag voor de bewoners van de straten rondom het hospice. Ook voor hen heel belangrijk om te weten wat er nu eigenlijk gebeurt in dat hospice.



*De onderminister voor gezondheidszorg overhandigt een plakkaat als blijk van erkenning van het hospice.*



Zamir verzorgt de patiënt in het ziekenhuis

### Uit de brief van Peter en Riek

#### Het hospice, hoe nu verder?

Inmiddels zijn we bijna twee jaar hier, op de helft van de beoogde vier jaar. Het voelt voor ons ook als een soort kantelpunt. We hebben gewerkt aan de voorbereidingen om het hospice te kunnen openen. Nu gaan we patiënten opnemen en verzorgen en de lokale verpleegkundigen meenemen in die zorg. In de week van de opening was er iemand die zeker in het hospice was gekomen als we al zover waren geweest. Hij is bij de dagopvang terecht gekomen, opgevangen door onze collega's, naar het ziekenhuis gebracht en daar een dag later al overleden. Er waren nog een aantal zaken die geregeld moeten worden voordat de deuren ook echt open gingen. Er werd gezocht naar twee verpleegkundigen en een tweede arts om de zorg 24/7 te kunnen bieden. Daarnaast kwam het steeds voor dat er geen stroom en/of geen water beschikbaar is in het hospice. Daarom wordt er gewerkt aan een waterpomp en een generator om dit op te kunnen vangen.

U kunt uw gift storten op NL20 INGB 0000 1396 31  
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort  
onder vermelding van Hospice Azië

#### Een verhaal uit het straatbeeld van het Hospice "Nurlan de vuilnisman"

Hij is maar één van de velen in de stad, Nurlan. Op alle tijden van de dag is hij te vinden bij de afvalbakken. Net als zijn "collega's" gaat hij alle afvalplekken in de stad af, op zoek naar plastic flessen.



Hij is geen officiële vuilnisman, maar haalt de plastic flessen uit het afval. Per fles krijgt hij een klein bedrag, maar het werk is smerig. Hij klimt in de bakken of moet er ver overheen hangen, de vuilniszakken openscheuren in de hoop dat er flessen in zitten. Dat maakt dat hij eind van de dag weliswaar zijn workout heeft gehad maar net zo ruikt als de bakken waar hij de hele dag in gezeten heeft. Mannen als Nurlan zijn niet allemaal per se dakloos, sommigen wel, sommigen niet. Voor hen die dakloos zijn is de bewateringsgoot in het park dan vaak weer de plek om zich enigszins te wassen. Feitelijk is het werk van Nurlan een vorm van afvalscheiding waar de overheid hier nog niet aan gewerkt heeft. Heel af en toe zie je in het centrum van de stad wel een bak staan om petflessen in te gooien, maar dat is een uitzondering.

*Riek en Peter waarderen enorm uw gif, maar ook als er in de dienst voor hen en voor het Hospice wordt gebeden.*

Diaconaal Opbouwwerker  
Jennie Harmelink