



Hospice voor daklozen in Centraal-Azië

Nieuwsbrief nr. 2, mei 2021

Projectgroep Werelddiaconaat van de Protestantse
Gemeente Amersfoort

Redactie: Jennie Harmelink,
diaconaal opbouwwerker PGA

Zondag 2 mei collecteren we voor het Hospice voor daklozen in Centraal-Azië

*Steun het Hospice voor goede medische
zorg aan ernstig zieke en terminale
dakloze mensen.*

De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Het is een boeiend project, omdat dit hospice een voorbeeldfunctie vervult in een land, waar terminale zorg nog onbekend is.

Opbrengst uit collecten en de wandel/fiets sponsoractie: € 3.770,15

Voor mensen zoals Lena

Slechts 34 jaar is ze geworden. Ik noem haar Lena.



Ze was bekend bij de dagopvang voor daklozen hier in de stad. Ze lag de laatste tijd in het Tuberculose-ziekenhuis. Naast tuberculose leed ze ook aan kanker, AIDS en corona. De mensen van de opvang bezochten Lena regelmatig. Ze verzorgden haar*, probeerden er voor haar te zijn en baden met haar. Lena heeft ook een dochter. Zij woont in een kindertehuis, want ze is pas 17 jaar. Een man en vader is niet meer in beeld. Wat

Ze was bekend bij de dagopvang voor daklozen hier in de stad. Ze lag de laatste tijd in het Tuberculose-ziekenhuis. Naast tuberculose leed ze ook aan kanker, AIDS en corona. De mensen van de

zou het goed voor Lena zijn om haar dochter nog eens te zien, maar die voelde daar niet zo voor. De verhouding tussen moeder en dochter was niet goed meer. Maar...zie daar het wonder toen de dochter toch op een gegeven moment, aangespoord door de medewerkers van de dagopvang, haar moeder heeft bezocht en ze een moment van samenzijn hadden. Toen Lena overleden was is ze begraven door de medewerkers van de dagopvang.



Sinds oktober 2019 wonen wij in een stad in Centraal-Azië, een stad met een grote daklozenproblematiek. Over hoeveel mensen het gaat weet niemand, maar er wordt geschat dat het om duizenden gaat in een stad van een miljoen inwoners. Een gebrek aan sociale voorzieningen en alcoholmisbruik zijn de belangrijkste oorzaken. De organisatie waar wij hier voor werken bekommert zich al jaren om hen. De reden waarom wij hierbij betrokken zijn is dat er behoefte is aan goede palliatieve zorg voor deze groep mensen. Voor wie niet zo bekend is met deze zorg: in de palliatieve zorg gaat het om zorg voor mensen in de laatste levensfase, waarbij genezing niet meer mogelijk is. De focus ligt op het bieden van comfort, bestrijding van klachten zoals pijn e.d. en begeleiding van het los moeten laten van het leven. Deze vorm van zorg is relatief onbekend hier in het land en daarom lopen wij voor vier jaar met de lokale organisatie mee om hen te helpen een hospice te realiseren waar palliatieve zorg geboden wordt aan mensen die tot dan toe op straat leefden.

Peter help de organisatie met financiën

U kunt uw gift storten op NL20 INGB 0000 1396 31
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort
onder vermelding van Hospice Azië



Hospice voor daklozen in Centraal-Azië

en fondsenwerving, want het geheel is compleet afhankelijk van giften. Riek is als verpleegkundige (samen met een Nederlandse collega)vooral bezig de lokale verpleegkundigen op te leiden in deze specifieke tak van de zorg. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen binnenkort de deuren te kunnen openen!

Even terug naar Lena. Wat onze lokale collega's hier lieten zien was een mooi voorbeeld van palliatieve zorg. En Lena had het 'geluk' een plekje te hebben in een ziekenhuis. Veel anderen hebben dat niet (ziekenhuizen willen vaak geen daklozen opnemen) en verblijven in hun laatste dagen op straat of in een afkickkliniek. Als het hospice eenmaal open is, is er ook voor deze mensen een plek waar de mogelijkheid is voor een menswaardig levenseinde.

** Hier in het land worden mensen die in een ziekenhuis opgenomen zijn verzorgd door hun naasten of een medewerker op de afdeling van het ziekenhuis wordt hier extra voor betaald. Bij bekenden van de daklozenopvang wordt dit voor zover mogelijk door de medewerkers gedaan.*



Begraven

Het hospice is gebouwd in een klein, nieuwgebouwd dorp. Er wonen mensen die uit verschillende delen van het land, en zelfs van over de grens, daar zijn komen wonen. Met hun eigen traditionele gebruiken en rituelen, ook waar het gaat om overlijden en begraven. Deze kunnen zowel cultureel als religieus van karakter zijn. In de omgeving is een begraafplaats die

gebruikt wordt door de verschillende dorpen in de omgeving. We hebben nu toestemming om deze begraafplaats te gebruiken. Dat zal nodig zijn, want zoals ook meestal in Nederland zorgt de familie voor de begrafenis als er iemand overlijdt. De kans dat familie van daklozen deze taak op zich neemt is klein; het zal dus ook voorkomen dat we als personeel onze overledenen begraven en zo als een soort familie voor hen zijn.

Peter en Riek



Met **Rainbow**, de duif van Kids in Actie, kan je kinderen ook warm maken voor het Hospice project van Peter en Riek.

We kunnen immers samen ervoor zorgen dat Rainbow

gaat vliegen naar het hospice. Hiermee ondersteunen we Riek en Peter om hoop te behouden en geduld, voor het kunnen openen van hun hospice!

Op de site van kerk in actie zijn kleurplaten van Rainbow te downloaden.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/pinksteren-2021-feest-van-hoop/>.

Kleur samen thuis met kinderen de kleurplaat van Rainbow "Feest van Hoop". (zonder bord). Een groet, naam mag, maar hoeft niet. I.v.m veiligheid geen religieuze teksten aub!). Stuur de kleurplaten naar mij:

Diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink, Noorderwierweg 131 3812 DD, Amersfoort. Langsbrengen mag ook! (voorkant Emmauskerk) Kun je nog even zwaaien naar Rainbow.dow@pkn-amersfoort.nl