

Adempauze

Hier houd ik mijn adem in
moment staat stil verbaasd
een wereld even uitgeraasd
geschrokken stok ik midden in

een zin kijk ik verdwaasd
verwachtingsvol naar nieuw begin
hap ik naar adem vol van zin
verlost te zijn van druk van haast

van de hectiek van alledag
weer even ademhalen mag
vakantie waar ik naar verlang

een kinderdroom en
een moment om bij te komen
adempauze die ik als frisse lucht ontvang

Jacques de Waart
Stadsdichter

Adempauze

Straks in de zomer even op adem komen is iedereen van harte gegund! Al meer dan een jaar leven we met mondkapjes, lockdowns, niet naar school mogen en thuiswerken etcetera... Het verlangen om er straks in de zomervakantie even op uit te trekken en te ontspannen, is groter dan ooit.

We gunnen het je van harte en hopen vooral dat de vooruitzichten dan gunstig zijn. Maar we gunnen ook vele anderen een stukje vakantie zonder zorgen. In Amersfoort zijn er veel inwoners die rond moeten komen van een bestaansminimum. Door corona zijn mensen hun inkomen en/of bedrijf kwijt geraakt. Zij overleven met hun laatste spaargeld.

Met de actie **“Vakantiegeld delen”** kunnen we concreet iets doen om deze mensen even “lucht” te geven, een adempauze. Al met een klein beetje van jouw vakantiegeld schenken we veel anderen een stukje vrijheid zonder zorgen. Met deze vakantiegift kunnen ze iets doen waar zij zelf en/of het gezin blij van worden.

De actie **“Vakantiegeld delen”** wordt voor de 18e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord in nauwe samenwerking met veel andere kerken en met dank aan Stichting Kinderzorg.

De actie wordt ook van harte aanbevolen door Jacques de Waart, stadsdichter van Amersfoort.

Informatie over de actie: dow@pkn-amersfoort.nl

.....

**Tot 1 juli 2021 kun je
een bijdrage storten
op onderstaande
rekeningnummer:**

NL20 INGB 0000 1396 31
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort

.....