

Gemeente van Christus,

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel...het is een quote uit een preek van Nehemia, hij spreekt de restanten van het volk toe, die de ballingschap hebben overleefd, en hij grijpt terug op het aloude bevrijdingsverhaal het volk onderweg in de woestijn leeft van het manna, brood uit de hemel.

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

Ik hoorde in mijn jeugd als klein jongetje de familie verhalen over de hongerwinter de ellende van honger lijden...mijn moeder maakte als jong meisje samen met haar nichtje met heel veel andere hongerige huilende kinderen op een bedje stro in het ruim van een vrachtschepen angstige tocht mee over het IJsselmeer van Leidschendam naar Heeg in Friesland, waar de kinderen bij boeren werden ondergebracht omdat ze daar te eten konden krijgen. De hongerwinter...als jongetje begreep ik al heel vlug dat ik nooit honger kon hebben, ik leerde ...dat ik op zijn meest ergens trek in kon hebben, maar honger ... nee honger kende ik niet.

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

Mijn opa, de vader van mijn vader, die zijn hele leven alles bewaarde en heel zuinig leefde ... had ergens nog een wat brood uit de hemel het waren harde kaakjes die hij had bewaard van de voedseldroppings aan het eind van de oorlog. Operatie manna ... brood uit de hemel.

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

Later in mijn studententijd in de jaren zeventig en tachtig leerde ik dat honger waarvan we de verschrikkelijke beelden op tv zagen dat honger een vraag van gerechtigheid was de gelijkenis van de 5 broden en de 2 vissen was vooral een oproep om te delen als iedereen nu eens zou delen vooral wij in het rijke westen dan zou er geen honger meer zijn. Er is geen Godheid die als een tovenaard brood doet vermenigvuldigen nee, het is vooral een wonder als mensen leren omzien naar elkaar en werkelijk brood met elkaar delen. Waar gedeeld wordt is genoeg, is over, zo leerde ik. Ik las de gelijkenis van de 5 broden en de 2 vissen vooral vanuit de gevende kant. Ik heb geen honger maar ik heb wel iets in te brengen.

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

Het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen is een iconisch verhaal, alle 4 de evangeliën kennen het, ...dat komt niet zo vaak voor, en de traditie van de kerk heeft er altijd de eucharistie/het avondmaal in gelezen. Het bijzondere van de versie in het Matteusevangelie is dat het verhaal verteld wordt, direct nadat Jezus verneemt dat Johannes de Doper is vermoord. Hij is onthoofd en zijn hoofd is op een schotel aangeboden aan Herodias, de maîtresse van koning Herodus. Johannes, de wegbereider, de profeet, Johannes de Doper, die ook Jezus heeft gedoopt Hij eindigt met zijn hoofd op een schotel. Johannes de Doper, hij neemt het op voor het Koninkrijk van God hij schroomt niet te zeggen waar het op staat. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Hij stelt de perversie en de machtswellust van het hof aan de kaak, bekeert u!, hij stoorde het hofleven, ... en nu speelt de kat met de muis, zoals nog steeds de mensen die er iets van zeggen die opkomen voor vrede en recht, die zeggen waar het op staat te worden opgepakt, gemarteld en vermoord. Vreselijk om de verhalen te lezen van Syrische vluchtelingen die vertellen over de martelkamers van Assad. Dat is het beeld – en we kennen dat beeld – het hoofd van de profeet moet eraf, degene die opkomt voor de gerechtigheid van het rijk Gods ..gaat eraan. Wie zijn vinger durft op te steken, zijn kop gaat eraf, zijn hoofd ligt op de schotel op de feestdis van koning Herodus. Het feest was er niet minder om. De profeet gaat ten onder in sadistische spot. Daarna begraven zijn leerlingen zijn verminkte lichaam en berichten het aan Jezus. Met dit cynische drama eindigt het verhaal van vrede, gerechtigheid en heelheid. Dat koninkrijk van God, van vrede en gerechtigheid slaat stuk ... en Jezus – nadat hij het bericht over de moord op Johannes heeft gehoord – trekt zich terug, zo vertet het evangelie, naar een eenzame plaats. We horen niet over zijn emoties ...was hij boos of kapot van verdriet? .. we horen alleen ... de Heer wil alleen zijn ...Als ik het wat invul, dan lees ik, Hij zoekt zijn eigene, zijn binnenkamer ...de eenzame plaats is zijn gebedsplaats.

Waar het rijk Gods, van vrede en gerechtigheid gewelddadig wordt onderdrukt daar zoekt Jezus een eenzame plaats om bij zichzelf te zijn om bij zijn hemelse Vader te zijn om zijn bron te zoeken. En hij raakt diep ontroert door wat hij ziet, een grote schare, arme drommels, hij raakt tot in zijn buik geroerd, met ontferming bewogen ... en hij geeft hen te eten. e schare wordt gevoed, Hij breekt de vijf broden en geeft ze aan de leerlingen en de leerlingen geven het aan de scharen. Allen eten en worden verzadigd. Als ze de brokken verzamelen die over zijn vullen ze 12 volle korven. Twaalf korven met het overschot van de brokken die ook weer verdeeld kunnen worden als brood uit de hemel. Midden in deze wereld, waar de profeet geen kans krijgt en een kopje kleiner wordt gemaakt waar Jezus de mensenzoon aan het kruis genageld ten onder gaat ...midden in die cynische gewelddadige wereld die ook wij zo goed kennen is het koninkrijk der hemelen nabij gekomen in het brood dat gedeeld wordt als brood uit de hemel, als manna dat je toevalt. Jezus dankt, - in het Grieks staat daar letterlijk - Jezus viert eucharistie, en hij verdeelt de vijf broden en de twee vissen. Het brood is een verwijzing naar Jezus zelf Hij deelt zichzelf uit, Jezus is zelf het brood, dat gebroken wordt en dat rondgaat van hand tot hand en van mond tot mond. Jezus, die zijn leven deelt. Niet als een uitdeler, maar als een deler, zo deelt Hij zichzelf met ons, deelt in onze blijdschap, deelt in ons verdriet, deelt in ons lijden, deelt in onze dood.

En tot je eigen verwondering komt dat dichtbij, dat zo ook jijzelf (ikzelf) gevoed wordt dat het je troost, dat het je aanraakt, en toch ...Het is als een wonder uit Gods hand, tekort wordt overvloed, machteloosheid wordt vertrouwen, midden in de dood ...het leven gevonden.

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

En zo leer ik als jongetje die geen echte honger heeft gekend dat ook ik ...met lege handen sta ook ik weet soms niet wat te zeggen, wat te doen voel het schrijnende onrecht voel mij soms ook machteloos ...waarom moet een mens zo lijden? en ik weet geen antwoord ik weet dat geen enkel antwoord afdoende is ik sta met lege handen ... ik honger naar brood uit de hemel. Ik strek mijn arm uit ... om te ontvangen. Zo worden wij gevoed, ons leven is in Christus geborgen bij God het is als een geschenk van God als een overvloedige bron van draagkracht als leven uit Gods hand

Wanneer ze honger hadden gaf u hen brood uit de hemel....

Amen